



Østerskov  
Efterskole

Levende Læring

Hobro nov. 2013

## Kære medlem af Østerskov Efterskoles skolekreds

Denne gang vil jeg give indholdet af nyhedsbrevet et andet præg. I stedet for en gennemgang af de forskellige ugers læringsrollespil, vil jeg henvise til hjemmesiden [www.osterskov.dk](http://www.osterskov.dk). Her findes forstanders ugebrev til forældrene med udførlige beskrivelser af, hvad der sker i og omkring skolen.

Jeg vil derimod beskrive skolens studietur mere udførligt. Jeg har nemlig været så heldig at få lov til at deltage og dermed følge eleverne på nærmeste hold.

Men først lidt nyt fra bestyrelsen. Her bruges bl.a. energi på at diskutere den nye skolereform, som jo også vil gælde for Østerskov Efterskole. Der har også været afholdt møde med alle medarbejdere, således at bestyrelse og ansatte alle kunne komme med deres input til skolens vision om at udbrede vores pædagogik om leg og læring *til hele verden*. Derfor blev der også snakket om gæster på skolen blandt andet besøg af udenlandske medier.

Bestyrelsen har også vedtaget, at forstander Mads Lunau i 2014 skal flytte ind i en af skolens lærerboliger (også efter eget ønske), dette skulle gerne være medvirkende til en nemmere hverdag.

Men så tilbage til studieturen :

Vi (90 elever og 16 voksne) startede d.3.nov. kl. 07 med at sætte os til rette i to busser med kurs mod Prag i Tjekkiet. Her sad vi så i mange timer... Det føltes dog ikke som en uendelig lang tur, da vi holdt pauser undervejs og så film i bussen, spillede små spil og ikke mindst hyggede os (også med slik indenfor rækkevidde).

Efter ankomst til Prag blev vi indlogeret og kort efter blev det sengetid.

Turens rollespil var bygget på kortspillet "Magic". Fortællinger, legender og mysterier har været vævet rundt om mange steder i Prag. Eleverne var i grupper en orden af magikere. For at man kan anvende magi, skal man dog kunne gennemskue virkeligheden. Derfor blev eleverne i Prag udsat for prøver, der havde med virkeligheden at gøre og kunne de klare opgaverne, blev de belønnet med formularer (kort), som de kunne bruge mod hinanden. Deres mission blev opfyldt ved at samle fire unikke kort. Der blev byttet efter alskens mulige regler, så man selv kunne få de bedste kort.

Svarede eleven rigtigt på et spørgsmål, fik han/hun to kort og forkert svar gav kun et kort. Det viste sig hurtigt for eleverne, at det kunne betale sig at lytte, lege og lære, så man blev belønnet med disse kort, - i øvrigt rigtigt flotte kort selvproduceret af lærere på Østerskov !



Kirketoften 4  
DK 9500 Hobro

Tlf +45 77 34 29 90

mail@osterskov.dk  
www.osterskov.dk

Skolekode 82 33 04.  
CVR-nr. 29 64 94 05

Sparekassen Hobro  
Reg.: 9337  
Kontonr.: 0000 738 387





Jeg fulgte hele ugen den samme gruppe. Vi startede mandag morgen med gåtur til den jødiske kirkegård. Her blev eleverne bedt om at holde øje med detaljer rundt omkring på gravstenene. Efterfølgende spørgsmål kunne være : *Hvor mange gravsten kan man se ? (12000) Hvem er begravet på Nefele højen? (spædbørn, der ikke blev et år).* Efter kirkegården gik turen til "Den gamle nye synagoge". Her fortalte en guide om synagogen og dens indretning m.m. Efterfølgende spørgsmål kunne være : *Hvor opbevares Torarullerne i synagogen ? (i Arken) Hvad hedder en jødisk konfirmation ? (Bar Mitzva).* Vi fortsatte til Tynkirken (med Thyco Brahe), men den var desværre lukket mandag.



Så studerede eleverne det astronomiske ur og vi fortsatte mod katedralen. På vejen gik vi igennem "Nerudova", hvor eleverne skulle finde symboler f.eks. "De tre Violiner", "Den grønne Hummer", "Guldhjulet". Efter at have snuset rundt i katedralen en times tid, blev eleverne igen spurgt eks.: *Hvad hedder tagrendeafløbene på sådan en katedral ? (Gargoiler) Renæssance klokketårnet på katedralen er beklædt med ? (en barokhjelm).*

Efter katedralen gik vi til "Den gyldne Gade". Her er en imponerende om end historisk ukorrekt samling af rustninger samt smukt dekorerede armbørstskjolde. Jeg ved, at eleverne var vildt interesserede og en enkelt tog ikke mindre end 98 fotos her...

Hver aften tilbød hotellet aftensmad, men ellers var det (næsten) frit for eleverne, hvad de foretog sig om aftenen, indtil mørket faldt på. Nogle begav sig ud på shopping, på jagt efter rollespilsbutikker. Andre kastede sig ud i det tjekkiske spisekort, nogle opsøgte "Det gule Marked" og andre blev på hotellet til brætspil og hygge.

Tirsdag tog vores gruppe med bus til Karlstein : en skummel gotisk borg, hvor der har været opbevaret hellige relikvier. På gåturen op til borgen blev souvenirboderne flittigt besøgt og indkøb var lige fra gamle nøglebundter til smarte tørklæder til dyreragout (smagte himmelsk siger forlydender...).

Vi fik en rigtig grundig rundtur på borgen, dog måtte vi ikke se Helligkorskapellet med 3000 ædelstene sat ind i væggene, krystaller af veneziensk glas, der glimter som stjerner i loftet og med gulv dækket af ædelstene, men vi så dog en kopi...

Også her blev eleverne belønnet med "Magic-kort" efter besvarelse af opgaveark. Tilbage i byen var der "frikvarter".





Onsdag var igen sat af til gåtur rundt til seværdigheder i Prag. Først gjaldt det Karlsbroen, hvor eleverne i små grupper fik udleveret et ord og så skulle de finde den barokstatue på broen, som repræsenterede ordet bedst. Der var ord som : englebrød, grædende djævel, englemusling, Fanget treenighed, Brændende hjerte m.m.  
Det var også muligt for kærestepar at sætte en hængelås fast på broen og smide nøglen ud som tegn på evig kærlighed.

Så gik turen videre til Kampa – et moderne kunstgalleri. På taget blev eleverne bedt om at identificere bygninger i Prag og navngive forskellige steder. Desuden blev de bedt om at navngive skulpturer med fantasifulde navne og derefter lade andre elever udpege disse. Også billeder på "Magickortene", som kunne genfindes her i museet kunne give adgang til yderligere kort.

Videre gik gåturen til John Lennon Muren, hvor de skulle finde linjen fra en Beatles sang. Derefter var det tid til Frantz Kafka Museet. Museet prøver fra mange vinkler at formidle det liv, som Kafka levede i den jødiske ghetto, der ledte til hans dystre eksistentielle bøger. Eleverne blev efterfølgende spurgt, hvilken fornemmelse museumsoplevelsen efterlod dem med. Her faldt belønning efter, om der blev brugt ord som ensomhed, frustration, undertrykkelse, mareridtsagtig, klaustrofobisk o.lign.

Dagens sidste besøg gjaldt "Ghost and Legends". Man må her pille ved ting og der er masser af spøgelseser. I kælderens er der bygget en lille gade med flere mørke hjørner. Her møder man 25 af de mest berømte spøgelseser i Prag. Hvis en elev direkte eller indirekte kunne binde et af sine kort til en historie på dette museum, udløste det et nyt "Magickort".

Onsdag aften tog vi alle 90 elever i Blacklight Theater og så en forestilling om et menneskes liv fra fødsel til død. Pelle Østerskov-elev blev en del af forestillingen, da han blev kaldt på scenen og blev udstyret med et par falske arme. Han gjorde det godt og der blev klappet gevaldigt af ham fra alle Østerskov-eleverne.

Torsdag tog vi igen på bustur. Denne gang til Kotna Hora med ben-kapellet, som er mystik ud over det sædvanlige. Resterne af 40.000 mennesker – lysekronen i midterskibet indeholder samtlige knogler i den menneskelige krop.



Efter at madpakken var indtaget, tog vi tilbage til Prag og ned i en Koldkrigsbunker. Her blev vi præsenteret for masser af gasmasker og "overlevelses-kit" og eleverne fik lov til at klæde sig i russiske uniformer m.m.





Torsdag aften hed det "store vaske- og oprydningsaften"

Så blev det fredag og afrejse fra Prag. Vi indtog pladserne i busserne og rullede hjemad med ankomst til skolen sent fredag aften meget trætte og med sindet fyldt med indtryk, oplevelser, og glade minder og hertil kan lægges en god portion venskaber og sejre over egen formåen i "det store udland".

Jeg ved godt, at ovenstående næsten lyder som en turist-reklame, men det er langt langt bedre, fordi det er **Østerskov Efterskole på studietur !!!**

På bestyrelsens vegne og med venlig hilsen  
Inger Madsen  
Mail : [Inger@fimbc.dk](mailto:Inger@fimbc.dk)

PS : Dette nyhedsbrev udsendes lidt før oprindeligt planlagt, da jeg står overfor flytning og dertil hørende "stress". Næste brev forventes i starten af 2014. (Glædelig jul og godt nytår til alle læsere...)